

Denne fil er downloadet fra  
**Danmarks Tekniske Kulturarv**  
*www.tekniskkulturarv.dk*

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

### **Rettigheder**

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på *www.tekniskkulturarv.dk/about*

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

122

37. P. S



50 math -

92.

37. P. S.

Danske Ingeniørens  
Bogsamling.

1 DEN

MATHEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE

**DANNELSES**

**BETYDNING OG BERETTIGELSE.**

UDGIVET

AF

**POLYTECHNISK SAMFUND.**



KJØBENHAVN.

I COMMISSION HOS C. A. REITZEL.

TRYKT HOS J. C. SCHARLING.

1850.

85. P. 2

UDEN

MATHEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE

DANNELSE

BETYDNING OG BERETTIGELSE

INDGÅR

POLYTEKNISKE SAMLING



UDGIVET

UDGIVET AF C. A. HENNING

UDGIVET AF C. A. HENNING

1880

## F o r o r d.

Alt, hvad der skal vinde Betydning og Anerkjendelse i Verden, maa gjøre sig nødvendigt og uundværligt. Dette sker derved, at det først er nyttigt og behageligt og saaledes vænner Mennesket til en vis Bekvemmelighed, der fra at være overflødig bliver ønskelig, derpaa nödig undværes og endelig fordres. Denne Betragtning har et meget materielt Udseende og finder ogsaa sikker Bestyrkelse i Exempler, hentede fra det daglige Liv, lige fra de klinede Lerhytter, som Bonden nu efterhaanden ombytter med grundmurede Huse, der i hans Forfædres Tid vare en uopnaaelig Luxus, til de talrige Jernbaner, som i dette Öjeblik strække sig igjennem Storbritannien, og hvoraf Halvdelen ikke ligefrem betaler sig, men som dog Ingen vilde se ombyttede med Fortidens dundede Landeveje. Men vor Paastand passer ikke mindre paa det aandelige Liv, hvis nöje Forbindelse med det legemlige desuden er vel bekjendt. Vi behöve kun at erindre om, hvorledes Theatre, Billedgallerier og Musæer ere blevne en Nödvendighed for alle store Stæder, hvorledes man her for tyve til tredive Aar siden nöjedes med indholdslöse Aviser og ikke savnede Læseselskaber, men nu er vel udstyret i begge Henseender, om man ogsaa er langt fra forholdsvis at trænge til en saadan Dagbladsliteratur og saa talrige Læsestuer, som f. Ex. Paris besidder. — Saaledes viser sig ogsaa et Lands videnskabelige Udvikling fra een Side som en Luxus,

men betragtet fra en anden Side som en nødvendig Betingelse for Statens Liv og dens Fremskridt paa Civilisationens Bane. En Nations Civilisation bör overhovedet bedømmes efter den Grad, hvori den i alle Retninger har tilegnet sig Udbyttet af den verdenshistoriske Udvikling.

For at godtgjøre den mathematisk - naturvidenskabelige Dannelses Berettigelse maa dens Uundværlighed eftervises og for saa vidt vi fordrer, at vort Fædreland ogsaa i denne Retning holder Skridt med Tiden, maa Mathematikens og Naturvidenskabernes verdenshistoriske Betydning oplyses. Her til kunde vi indskrænke os, dersom vi ikke vidste, at Mange antage den mathematisk-naturvidenskabelige Dannelse i fuld Nydelse af al den Anerkjendelse, hvorpaa den kan gjøre Fordring. Vi ville derfor især optræde mod denne paabe- raabte Anerkjendelse, der lyder paa Læben uden at udgaa fra Hjertet, mod dette Skin af Ret, der er fordærveligere end aabenbar Uret. Denne Erklæring kan maaskee vække Forundring og fremkalde den Antagelse, at vore Fordringer ere overdrevne, men hvis den tillige kan friste den forundrede Læser til ikke at forbigaa disse Linier som overflødige og tidspildende, saa ville vi i trøstlig Tillid til Sandhedens overbevisende Kraft vente Udfaldet af hans roligere Overvejelse af denne Sag.

## 1. Almindelige Betragtninger.

Uden at indlade os paa mere eller mindre grundige Definitioner ville vi opholde os nogle Öjeblikke ved at angive Omfanget af den Dannelse, som har faaet Navn af matematisk-naturvidenskabelig.

Et Navn er næsten aldrig udtømmende, det hentyder kun til Gjenstandens Hovedindhold; saaledes ogsaa her. Der gives mange praktiske og theoretiske Virkemaader, der blive mere eller mindre frugtbringende efter den Virkendes større eller mindre Kjendskab til Matematikkens og Naturvidenskabernes Hovedlærdomme. Enhver, der udöver en saadan Virksomhed, trænger i forskjellig Grad til den Dannelse vi have benævnt som matematisk-naturvidenskabelig, uden Hensyn til hvor meget den gaar i det Enkelte. Den hele store Klasse af større Fabrikanter, Bygningskyndige, de egentlige Teknikere, hvortil foruden militære Ingeniörer, Sö- og Land-Artillerister henregnes dem, man efter engelsk Talebrug kalder Civilingeniörer og som beskæftige sig med Anlæg af Veje, Jernbaner, Kanaler, Havne, Fyrtaarne o. s. v., afgive saaledes talrige Exempler paa Mænd, som alle bör være hjemme i de nævnte Videnskabers Hovedsætninger og maa kjende særligt til visse praktiske Retninger deraf. Vi have paa den anden Side Lærerne i disse Videnskabers mangfoldige Grene,



Stabsofficerer, visse administrative Embedsmænd, Statsøkonomer og Statistikere, der i en mere theoretisk Retning behöve de samme Kundskaber enten i lettere Omrids eller mere i det Enkelte. Endelig gives der en Mængde Livsstillinger, i hvilke den Udvikling, der erhøldes ved Matematikkens og Naturvidenskabernes Studium, mere end nogen anden Dannelsesretning svarer til den praktiske Virksomhed og understøtter denne, men som kun kræve elementære Kundskaber i een eller flere Grene; dette gjælder saaledes de Land- og Söofficerer, der ikke ere indbefattede under de allerede nævnte Klasser, Forstkyndige, Agerdyrkere, Landmaalere og flere. Den Sag, vi forsvare, vedkommer saaledes ikke blot en enkelt Samfundsklasse, men er snarere det fælles Omdrejningspunkt for en Mængde beslægtede Interesser.

Men idet vi have opstillet mangfoldige Retninger, for hvilke den matematiske og naturvidenskabelige Undervisning bliver et Hovedgrundlag, have vi fört lige saa mange Beviser for denne Dannelsesretnings Nödvendighed og Uundværlighed. Maaske man ogsaa i Almindelighed vil indrømme Rigtigheden af alt det Anförte, men netop derfor finde vor Udtalelse overflödig. Man vil maaske henvise os til, at Regeringen har Indrettet en elementær naturvidenskabelig og en höjere teknisk Undervisning, Examina, at den har udsat Prisbelöninger, meddelt Rejsestipendier o. s. v., at Forældre skaffe deres Börn Undervisning i disse Videnskaber, kort at enhver kjenner disse Kundskabers omfattende Nytte og aandsdannende Indflydelse. Imidlertid er den Uundværlighed og Nödvendighed, vi her forfægte, langt fra at tilfredsstilles ved de Indrømmelser, som ligge i de nævnte Omständigheder. Vi skulle derfor forsöge en kort Skildring af den Betydning, den matematiske og naturvidenskabelige Dannelse har haft i de nyeste Udviklingsperioder. Vi kunne gjöre det med saa meget mindre Fare for at blive overhörte eller misforstaaede, som vi, langt fra at stötte os til den videnskabelige Udvikling, ene

ville holde os til den historiske, hvis Resultater ere lige tilgængelige og fattelige for Alle. Det vil atter her snarere være at befrygte, at Alle ville vedkjende sig den samme Betragtning af Sagen. Men i dette Tilfælde skulle vi vel vide at gjøre et saadant Udbytte af Indrømmelser, at den Uundværlighed, vi ville bevise, skal komme til at kræve en ganske anden Anerkjendelse baade fra Folkets og Regeringens Side, end der nu ydes den.

Den hele naturvidenskabelige Dannelse har nemlig i dobbelt Henseende en verdenshistorisk Betydning, som er langt fra at henhøre til de overværdne Standpunkter, skjønt den i een Henseende er sin Fuldbyrdelse nærmere end i den anden. Matematikkens og Naturvidenskabernes hele Omraade og Methode har aabenbart et ganske andet materielt Præg end nogen anden Videnskabs. De gribe fat paa alle Livets materielle Spørgsmaal, bemægtige sig selve Materien, som de omforme og styre efter egne Love. Alle højere aandelige Spørgsmaal ligge fjernt fra disse Videnskaber, som derfor heller ikke have nydt nogen særdeles stor Agtelse blandt Philosopher, Theologer, Jurister o. s. v., der fandt deres egen Stræben mere ophøjet og Mennesket værdigere. Men i denne tilsyneladende Svaghed have de netop haft deres Styrke; de have netop derved kunnet hæve Menneskeheden til et højere Udviklingstrin. Medens nemlig de mere filosofiske Undersøgelser laa før fjernt for den store Mængde, hvis daglige Virksomhed er i og med den materielle Verden, saa følte den sig tiltrukket af den Viden, der ligesom hentedes ud af dens egen Kreds. Videnskaben fik saaledes Betydning for den praktiske Færd og Livets daglige Sysler hentedes Udbytte af Studerekammerets Virken. De matematiske og naturvidenskabelige Studier bleve saaledes en Bro mellem forskellige Stænder, der før stode adskilte ved en Kløft saa vid, som imellem Folk, der tale forskjelligt Sprog; i Naturen fandt de en Bog, de kun ved fælles Samvirken

kunde tyde. Naar Mænd af de næringsdrivende Klasser skulde bevæges til at erhverve sig den Dannelse, som Kundskab til videnskabeligt Udbytte kan give, maatte det være ved Studiet af disse saa nærliggende Videnskaber. Af al videnskabelig Udvikling har derfor ingen i den Grad høvet praktiske Mænd til almindelig Dannelse og derved til Delagtighed i Livets højere Interesser, som netop den, hvis Sag vi her finde os foranledigede til at tale.

Efter saaledes at have medvirket til de næringsdrivende Klassers højere Udvikling har den mathematiske og naturvidenskabelige Dannelse erholdt en mere gennemgribende verdenshistorisk Betydning, der vanskelig skal kunne miskjendes, da den virker ene og med saadan Kraft og Hurtighed, at den saa at sige daglig lader os føle sine Virkninger. Den sammenknytter Nationerne ved en storartet Anvendelse af Naturkræfterne og udvikler deres industrielle Forhold. Det er en Virksomhed, for hvis Indflydelse paa Omformningen af mangfoldige sociale Forhold Ingen kan lukke sine Øjne, om han endog føler sig mere tiltalt af en Udvikling, der hviler paa en mindre materiel Grundvold. Vi kunne godt forstaa, at Philosophen, Theologen, Juristen og Statsmanden af den gamle Skole med et vist Vemod og en vis Skinsyge se den sociale Udvikling, som de havde delt imellem sig og hvoraf de troede sig i tryk Besiddelse, pludselig fra en anden Kant erholde et Stød fremad, der truer med at rive dem den af Hænderne; men vor Sympathi for disse Følelser gaar ikke saa vidt, at vi af Hensyn dertil kunne give en Fodsbred efter. Tvertimod bestræbe vi os for at gjøre forstaaeligt, hvor lidt her er Tale om at hævde noget Slags Monopol eller Privilegium. De aandelige Interesser, som hine Mænd skulde varetage, fortrænges ikke af deres Plads, fordi de materielle Kræfter faa Lov til at udføre det Hverv, de have faaet i Verdenshistoriens Tjeneste. Der ligger desuden en vis Bornethed i denne bestandige og skarpe Adskillelse imellem de Videnskaber, som dreje sig om højere aandelige In-

teresser, og dem, der ere lave nok til at bevæge sig Indenfor en materiel Kreds. Man overser vel meget, at der ogsaa hører Aand til Behandlingen af saadanne Gjenstande, at Behandlingen er saa langt fra at nedværdiges af sin Gjenstand, at den snarere hæver denne til en højere Betydning. Vor Tid har kaldt det i levende Erindring, at de sociale Forholds rigtige Ordning ere eller kunne blive en Betingelse for Staternes Tilværelse, de ere eller maa blive, hvad vi andensteds\*) have antydnet, „Hjulet, der driver hele Værket.“ Der kan neppe tænkes nogen Virksomhed mere materiel end den, der gaar ud paa at uddrage Livets første Fornødenheder, Føde og Klæder, af Jordbunden og af Husdyrene, og det laa sikkert fjernt fra tidligere Lærdes Tanker, at Agerbruget og Husdyrenes Behandling nogensinde skulde blive Gjenstand for videnskabelige Undersøgelser; dog er det Uventede sket, og hvor vilde vi med al vor Lærdom, al vor Aanderighed være blevne af, dersom det ikke var sket? Enhver føler det Uforstandige og Tankeløse i at forudsætte en saadan Mulighed og burde derfor ogsaa indse den uundgaaelige Nødvendighed af at indrømme Naturvidenskaberne den Plads, hvorpaa de have retsligt Krav. Og dette Krav have de, ikke blot fordi de have skaffet Føde og Klæder i rigeligere Maal, forbedret Grundejendommene, forøget Nationalvelstanden, men fordi de ved at gjøre Alt dette have bevirket Andet og Mere, givet Aanden et Legeme, den ydre Betingelse for dens Virken. Naturvidenskaberne have hævet Agerbrugets Udbytte fra et blot materielt til et aandeligt, og det ikke blot directe for Videnskabeligheden, men indirecte et umaadelig meget større ved at forøge Fordringerne til Agerbrugerens aandelige Dygtighed og Kraft. Den endelige Afgjørelse af hvilken Grad af Civilisation en Nation har tilegnet sig vil tildels bero paa, hvad den uddrager af sin Jord, hvorledes den ordner sine Forbindelsesmidler, sin Industri, sin Handel, sine Næ-

\*) Statsstyrelsen betragtet fra teknisk Standpunkt (Reitzel).

ringsspørgsmaal o. s. v., men Ordningen af disse Forhold hviler igjen paa naturvidenskabelige, tekniske, statsökonomiske Videnskaber. Vil man endnu tillægge disse en udelukkende materiel Charakter, saa ligger deri den urigtige Anskuelse, at Materien er Aandens Herre, medens vi af Mathematik og Naturvidenskaber have lært det Modsatte, at det er Aanden der behersker Materien. Maaske frygter man ikke saa meget disse Videnskabers directe Indflydelse, som snarere den indirecte, at alle materielle Interesser skulle faa forhøjet Betydning for dem, som staa udenfor Videnskaben eller ikke have Öje for det Ophøjede og Dybe deri, og at deraf skal avles en Til sidesættelse, maaske endog Foragt for al aandelig Virken, for Kunst, Philosophi, Religiösitet o. s. v. Vi ere langt fra at beklage det første og langt fra at befrygte det sidste. Ere de materielle Spørgsmaal saa vigtige for Staten, saa lader os ikke maskere dem. Lader os ikke forglemme dem, der komme efter os; vor Virken har en Fremtid, der ligger hinsides vor Död, og er Betingelsen for vore Efterkommeres Liv. Vi nære ingen Frygt for Undertrykkelse af Livets aandelige Udvikling, allermindst vil den bevirkes af den Anerkjendelse, der tilkommer den naturvidenskabelige og mathematiske Dannelse, og dennes Indflydelse paa Forholdenes Ordning. Idetmindste har man hidtil ikke sporet andet end Fremskridt i enhver Retning, forögede Fremskridt, jo engere Landene ere forbundne, jo lettere enhver Klasse erholder Adgang til alle Nödvendighedsartikler, jo mere Gjenstandene for Livets Luxus gaa over til hver Mands Bekvemmelighed. Eller er det maaske ikke en af Historien bevist Erfaring, at med den udvortes Bekvemmelighed er ogsaa den Masse voxet, der föler Trang til Næring for Aanden? Til samme Tid som derfor det mathematiske og naturvidenskabelige Studium udbreder Anerkjendelsen af de materielle Spørgsmaals store Vigtighed, vækker det ogsaa en dyb Agtelse for den aandelige Virksomhed, hvis Udbytte

er saa iøjnefaldende stort, lokker til Belæring og dermed til Agtelse for Aandens Magt i det Hele.

Hvis disse Betragtninger ere rigtige, vil den Anerkjendelse, den naturvidenskabelige og matematiske Dannelse i alle sine Retninger nyder hos Danmarks Folk og Regering, ikke staa i det rette Forhold til dens omfattende Betydning. Hvis Borgerstanden virkelig skylder sit sidste Opsving for en Del til Udbredelsen af Matematikken og Naturvidenskaberne, saa vil det Land sættes langt tilbage, som ikke forstaaer at kalde disse Videnskaber til levende Virksomhed inden sine Grændser. Den Borgerstand, som ikke deraf søger Næring for sin Aand og sætter sig istand til at skjælné Ondt og Godt paa dette Kundskabens Træ, vil synke hen i et Intet; thi den Spirekraft, som ikke næres og vedligeholdes, maa visne og dö. Det kommer an paa at sætte den rette Pris paa grundig Indsigt, ikke at pleje Overfladiskhed, ikke at give halvvidende og uvidende Mennesker sine Interesser i Hænde; det kommer an paa at kalde til Deltagelse i det politiske og sociale Liv de Kræfter, hvis rigtige Anvendelse andre Landes Exempel kan lære os. Hvis vi have tillagt Ordningen af Landets Forbindelsesmidler i det Indre og udadtil den rette Betydning, hvis Agerbrug og Næringsdrift virkelig ere Hovedhjul i Maskineriet, vil der hvile et stort Ansvar paa den Regering, der betroer Styrelsen af saadanne Forhold til dem, der med störst Dristighed byde sig til, enten fordi de have ladet sig paatrykke et mere eller mindre passende og værdifuldt Dygtigheds Stempel, eller fordi de med en vis Paatrængenhed gjentagende have budt deres umodne Meninger til Torvs, eller fordi Regeringen selv er uvidende om Sagernes sande Indhold og Væsen og derfor vælger Mænd, som end ikke med en Tanke have dvælet ved deres Særegenhed og Ejendommelighed. Hvis det endelig heller ikke kan nægtes, at den matematiske og naturvidenskabelige Dannelse mere eller mindre udfordres til enhver Virksomhed, der berører de materielle Interesser, saa vilde det være en

uforsvarlig Tilstidesættelse, om man berövede Udbyttet af en saadan Dannelse sin tilsvarende Andel i deres Ledning, og, lader os skynde os at tilföje det, Fölgerne vilde blive mindre farlige for de Kundskaber, der have den hele Verden til Tumbleplads, end for den lille og uerfarne Stat, der er blind eller dristig nok til ikke at lade sig belære. Lader os derfor omhyggeligt vaage over den rette Brug af de rette Kundskaber. Lader os ikke glemme, at medens vi forsömme vor Udvikling, ville de andre Stater benytte deres uhyre Forspring i alle industrielle Forhold saaledes, at vi tabe dem rent af Sigte.

Vil man endnu paaberaabe sig, hvad Regeringen har gjort for den naturvidenskabelige og tekniske Undervisning, hvorledes Folket anerkjender Nyttens af den naturvidenskabelige og matematiske Dannelse, saa ville vi benytte os af den Fordel, vi have ved især at have henvendt os til praktiske Mænd, som bedst ville forstaa vore Anker. Vi prise den Regering, der har fremmet en teknisk Undervisning, vor Dadel rammer den, der ikke forstaaer at gjøre Brug af dens Frugter. Kan man overhovedet haabe nogen gennemgribende Indflydelse af Love og Indretninger, der ikke træde i organisk Forbindelse med hele Staten? De vilde være som en Grundlov, der ikke skulde gennemføres, men tjene til at skjule en vilkaarlig Regering. Det er visselig smukt, at Staten fremkalder tekniske Kundskaber, som det er smukt, at den understøtter Poesi og Kunst, men medens disse trænge til Ro og Uafhængighed, saa trænge hine til Bevægelse og Samvirken; medens hine kunne overlades til sig selv, maa disse kaldes til Virksomhed. Vilde Regeringen fremkalde Industririddere og tekniske Charlataner, kunde der ikke vælges bedre Middel end Opmuntringer til at construere Maskiner paa Papiret, bygge Broer i Luften, anlægge Jernbaner paa Landkortet. Og til saadanne Opmuntringer kunne vi ikke andet end henregne det, naar Regeringen kalder Ungdommen til Indsamling af Kundskaber, hvis Maal

er den praktiske Virken, hvis Værdi afhænger af den Prøvelse, de udholde i den daglige Anvendelse, men som dog aldrig skulle maale deres Styrke i Kampen med virkelige Hindringer. Vilde nu Folket paa sin Side fremkalde tekniske Detaillister og halvstuderte Obscuranter, havde det kun at bringe til Udførelse Alt, hvortil Praktikerne i selvbehagelig Indbildning om egen Grundighed kunde gjøre Udkast. Folk og Regering kunde saaledes i al Samdrægtighed og paakaldende hinandens Avtoritet adskille det, der er bestemt til Samvirken, dømme den i hele Verdens Öjne saa inderligt forbundne Theori og Praxis til en stedsevarende Skilsmisse. Da vil det være Tid at prale af vor velindrettede Undervisning, som aldrig har bragt det til at sikkre sig Lærere i de mest praktiske Retninger. Da vilde det blive for sent at vise, hvorledes det rette Forhold imellem den matematiske og naturvidenskabelige Dannelses Nödvendighed og den stedfundne Anerkjendelse deraf aldrig har været opretholdt. Vi, som ville tale i Tide, stille os derfor den Opgave at antyde, hvorledes Folk og Regering maa söge at bringe det rette Forhold til Veje.

## II. Undervisningen.

Undervisningen er det sikkre Grundlag og stedsevarende Stöttepunkt for enhver Dannelsesretning, altsaa ogsaa for den matematisk-naturvidenskabelige. Da denne Side af Undervisningen fik nogen Betydning hos os, maatte man naturligvis savne Kræfter i mange Retninger; senere Rettelser og Forbedringer have derfor været nödvendige. Vi paaskönne Alt, hvad der er sket i denne Henseende, men kunne dog ikke tilbageholde adskillige Bemærkninger, som have paa-trængt sig os under en opmærksom Iagttagelse af vort Undervisningsvæsens Udvikling, og som angaa baade den elementære og den højere Undervisning.



Vi ville her ikke tale om, at de lærde Skoler maa tilsidesætte Naturvidenskaberne for hvad der er dem vigtigere; der er snarere Grund til at udhæve, at deres senere Forandringer navnlig i Lærerpersonalet have været til Gunst derfor. Derimod maa vi, uden særligt at ville holde os til de faa offentlige Realskoler og Academier, paastaa, at den egentlig naturvidenskabelige Undervisning i andre Skoler er saa tarvelig, at den ofte kan kaldes jammerlig. Vi vente ikke udtømmende at kunne angive Grundene dertil, men vi vide, at nogle have deres Rod i, at den Anerkjendelse, der ydes dem, kun er et Mundsvejr. Dette viser sig saaledes, naar en Skolebestyrer ikke kan faa det fornødne Timeantal til denne Undervisning, fordi han lægger større Vægt paa andre Ting, almindeligt levende Sprog. Vi miskjende ikke Sprogundervisningens store Vægt og Betydning, men ere heller ikke blinde for, at Tilvejebringelsen af visse praktiske Færdigheder vel kan være nyttig for Enkeltes senere Livsstilling uden i samme Grad at være aandsdannende enten for Enkelte eller for Alle. Den grammatikalske Udvikling maa være det Væsentlige ved vore Skolers Sprogundervisning, saa at denne maa antages afsluttet, naar det grammatikalske Cursus har naaet en vis Afrunding. Hvis man endda tilsidesatte Naturvidenskaberne alene til Fordel for Modersmaalet og dets Literatur, vilde der dog vindes paa den ene Side, medens der tabes paa den anden; men det sker sjelden eller er kun en maskeret Begunstigelse af de fremmede Sprog, idet disse, længe før Modersmaalet, have faaet et Slags Hævd paa en mere omfattende Undervisning, og man ömmer sig mere ved at lade dem give lidt Plads for det Danske, end ved at skyde Naturvidenskaberne tilside, som Vedkommende selv have vidst at undvære og hvis Nytte er mindre haandgribelig. Det her paapegede Forhold har udviklet sig til størst Yderlighed i de private Skoler. For en Del bære Forældre og Værger Skylden for at det har kunnet ske, idet de ikke i Almindelighed føle Vigtigheden af

den mathematiske og naturvidenskabelige Dannelse. Det gaaer her som med en Handelsvare; er der Søgning, bliver den bragt til Torvs. Yttrer der sig undertiden nogen Trang til denne Kundskab, er den meget overfladisk og tilfredsstilles ved en vis lös Halvviden. Det træffer sig ogsaa af og til, at en Skole tilbyder Undervisning i Naturlære, men enten mangler det paa Tid eller paa Lærere. Manglen paa Tid viser sig baade i den længst mulige Udsættelse af denne Undervisnings Begyndelse og i det usle Timeantal, som da i et enkelt Skoleaar indrømmes dertil. Mangler det paa Lærere, saa fabrikerer man dem, idet en Lærer i Naturhistorie eller i Mathematik, som endda kummerligt nok besörger sit Fag, venskabeligt anmodes om at lægge sig lidt efter Physik og Chemi, hvilken Anmodning da ligesaa venskabeligt og samvittighedsfuldt efterkommes ved i nogle Maaneder at arbejde sig igjennem en mere eller mindre slet Skolebog, hvis magre Indhold sjældent vinder ved at fortolkes af saadanne Lærere; man maa endda være tilfreds, naar Læreren ikke bortskærer det Rette og foredrager det Urigtige. Der er overhovedet Intet, som saa lidt anfægter enten Forældre eller Skolebestyrere i Almindelighed som Lærerens sande Dygtighed og Samvittighedsfuldhed. Nogle se Alt i at Timen udfyldes, at Börnene beskæftiges, at deres Forhold under Undervisningen er upaaklageligt. Om det, der fylder Timen og beskæftiger Eleverne, er den Tid og Umage værdt, der offres derpaa, om Börnene gaa til Undervisningen med nogen Lyst og med Agtelse for Læreren, henhører til de Ting, som ikke kunne ses paa Uhret, maales i Lærebøgerne eller læses i Protocolen og som det vilde koste for meget at komme under Vejr med. Undervisningen kommer derfor ikke sjældent i Hænderne paa Folk, som kun meget overfladisk ere hjemme i deres Fag. For femten til tyve Aar siden maatte man naturligtvis nøjes med saadanne Lærere i Mathematik og Naturvidenskaberne, der lidt bedre end andre Studenter kunde fatte Mathematikkens Elementer og som ved den bekjendte

Manuactionsvirksomhed fik nogen Routine. De Mænd, som i sin Tid have offret sig til dette Lærerkald, have Ret og Hævd paa Lærervirksomheden og fortjene Paaskønnelse, forsaavidt de have stræbt at samle de manglende Kundskaber og indrette Undervisningen efter Tidens Fordringer. Men paa den anden Side kan man billig fordre, at de søge at opretholde deres Kalds Værdighed, at de opmuntre deres Elever til at samle grundige Kundskaber för de kaste sig ind paa den samme Bane, hvor man nu ikke uden Flid og alvorligt Studium kan vente at udrette noget. Vi maa med Beklagelse tilstaa, at der i denne Henseende spores større Letsind end tilbørligt; skride vi saaledes frem, kan det engang blive tilstrækkelig Anbefaling för en Lærer i Mathematik og Naturvidenskaberne, at han har bragt det til at falde igjennem til en elementær Examen. Den, der betroer sine eller andres Börn til en Lærer, kan derfor ikke vise Samvittighedsfuldhed nok i at søge Oplysning om Vedkommendes Dygtighed; Forældrene kunne ikke være opmærksomme nok paa de Lærere, der vælges af Skolebestyrerne.

Vi kunne ikke slutte disse Udsættelser paa Skolernes Behandling af den matematiske og naturvidenskabelige Undervisning uden at tilföje, hvor langt vi ere fra i samme Grad at dadle Alle; der er stor Forskjel, men vi tröste os dog ikke til ganske at fritage Nogen, för han ved nöjere Overvejelse maatte finde, at Intet af det Anförte passer paa ham. Vi tro ogsaa at burde undgaa en anden Mistydning ved at fralægge os den Formening, at Undervisningen kan betroes Enhver, der har erhvervet den fornödne Kundskabsmasse, uden Hensyn til hans pædagogiske Dygtighed. Det er tvertimod vort ivrigste Önske, at den Sagkyndige maa kaldes til Virksomhed i enhver Retning; den, der altsaa vil være Lærer, maa intet Öjeblik tilsidesætte Lærerkaldets almindelige Fordringer för Indsamlingen af de særegne Kundskaber.

Der er nogen Analogi imellem vor elementære og høj-

ere Undervisnings Udvikling og Mangler. Ved et højere naturvidenskabeligt Studiums Indførelse var der i flere, især praktiske, Retninger Mangel paa Lærere, saa at en skarp Adskillelse imellem Fagene var umulig. Vi ere vel ikke endnu komne saavidt, at vi i alle Tilfælde kunne undgaa at vælge Lærere til at docere Fag, som ikke have været Gjenstand for deres særegne Studium, men man har altid Ret til at fordre det anerkjendt som Grundsætning, at ikkun den, der har gjort en Videnskab til sit Studium, er virkelig skikket til Lærer deri. Efterhaanden som vore Forhold udvikle sig saaledes, at vi til hver Lærerstoel, have særligt kvalificerede Mænd, maa disse foretrakkes for andre. For saa vidt ikke alle Videnskabsgrenes Studium drives i tilstrækkelig Grad, kan man ogsaa i Overensstemmelse med den anførte Grundsætning forlange det fremkaldt ved Opmuntringer og Tilsagn om tilsvarende Lærerpøster. Vil man længe vedblive at hjælpe sig med hvad Öjeblikket tilbyder, er der kun svagt Haab om, at den højere tekniske og naturvidenskabelige Undervisning skal blive et virkeligt Støttepunkt for denne Dannelsesretning. Saalænge ikke de, som ere indviede i Mathematikken og Naturvidenskaberne, gjensidigt anerkjende hinandens Ret til udelukkende at raade hver i sit Hovedfag, for saa vidt de forresten besidde den fornødne Dygtighed, tør man ikke vente, at det større i denne Henseende uoplyste Publicum, skal fatte Nödvendigheden af at trække Grændsen skarpt imellem dem, som virkelig ere hjemme i disse Fag, og dem, som have gjort et hastigt Blik derind. Det er saaledes ikke blot for hver Videnskabsgrens egen indre Udvikling nödvendigt, at dens Dyrkere begrænde deres Fordringer, men det er en Betingelse for, at den hele tekniske og naturvidenskabelige Dannelses skal blive opfattet saaledes som dens Vigtighed og Betydning kræver det. Vi tage her naturligviis intet Hensyn til, at Enkeltets Dygtighed muligt kan være lige stærkt udviklet i flere Retninger; thi en saadan Flersidighed maa i vore

Dage regnes til Undtagelserne, og vi beskæftige os kun med hvad der er Regel.

Det her Anførte ligger maaske til Grund for en Anskuelse, som er almindeligere end den fortjener og som netop ved sit Skin af Ret har en vis Farlighed. Mange ere nemlig tilbøjelige til at gennemføre den anførte Grundsætning saa vidt, at en Höiskole altid skal söge sine Lærere iblandt de derfra udgaaede Elever. Tilsyneladende have Realisterne her Medhold hos Humanisterne, der aldrig have kunnet bruge andre end Studenter til Lærere for yngre Studenter. Men her maa vel erindres, at dette Forhold ved Universiteterne er en Levning fra den Tid, da der ikke gaves anden Dannelse end den classiske, hvorved altsaa Fordringen paa at Universitetslærerne vare Studenter faldt sammen med Fordringen paa almindelig Dannelse. Dette Forholds fremtidige Ordning vedkommer os ikke her; men allerede dets Oprindelse lærer, hvor ubeføjet dets Overførelse paa vore naværende technische Höjskoler vilde være. Derhos kunne vi angribe denne hele Anskuelse i sin egen Grundvold. Vi have hævdet hver Videnskabs nødvendige Krav paa sine Dyrkeres udelukkende Opmærksomhed og gjort denne til nødvendig Betingelse for deres Qualification til at docere; men vi have ikke villet, ikke ønsket, at Videnskaben skulde foredrages paa en særegen Maade efter sine forskjellige Anvendelser. Tvertimod har vor Hensigt med de store Fordringer, vi stille til en Lærers videnskabelige Dygtighed, været blot at gjøre hans Foredrag afhængigt af den Erkjendelse, hvortil hans Studium har fört. Forresten ligger det udenfor vor Undersøgelse, i hvilket Omfang Videnskaben skal foredrages; dette forudsættes bestemt ved en Undervisningsplan, som Læreren antages at underordne sig. Det er efter vor Betragtning en Selvfølge, at Mathematikeren skal docere Mathematik, Chemikeren Chemi, den civile Ingeniör Maskinlære, den militære Fortification, Artilleristen Artilleri, Söofficeren Navigation o. s. v.; Fag og Lærere ere her saa inderligt for-

bundne, at ingen samvittighedsfuld Mand alvorlig kan tænke paa deres Adskillelse. Sige vi derimod, at den, der skal lære Studenten Physik, maa være Student, den, der skal lære Polytechnikeren Maskinlære, maa være Polytechniker, den, der lære Höjskoleeleven Chemi, maa være Höjskoleelev, den, der skal lære Söofficeren Mathematik, maa være Söofficer, saa bærer det sin Uholdbarhed i sig; thi Fordringen til Læreren er ikke udtömt, den Mulighed staaer aaben, at Studenten er en daarlig Physiker, Söofficeren en daarlig Mathematiker o. s. v., eller i det mindste, at disse Mænd staa tilbage for Andre, som vel ikke besidde den tilfældige Qualification, men i desto höjere Grad besidde den nödvendige. Men maaske man indrömmet os alt dette uden at opgive den Paastand, at Ingen bedre kan kjende en vis Höjskoles Fordringer end dennes egne Elever, og at disse derfor blive at foretrække, selv om de staa tilbage i grundig Videnskabehighed. Vi skulde ikke have indladt os paa denne værdilöse Begrundelse, dersom den ikke var stöttet paa en hos Uindviende undskyldelig Fejlagelse. Før den overfladiske Betragtning synes nemlig den Maade, hvorpaa Videnskaben kommer til Anvendelse i praktisk Færd, ikke at være uden Indflydelse paa Foredraget derover. Man overser herved altfor meget Videnskabens almindelige Indflydelse og lægger for stor Vægt paa dens Nödvendighed for specielle Livsstillinger. Derved nedværdiges Videnskaben til et blot praktisk Hjælpemiddel og Undervisningen taber sin væsentligste Betydning, idet den ophörer at føre Eleven til selvstændig Virksomhed i sit fremtidige Kald. I sin yderste Conseqvens vilde denne Betragtning fordre Eleven gjort til en Beholdning af Recepter, Formler, Tabeller o. s. v. Det ene bestemmende i Valget af en Höjskoles Lærere maa derfor være den videnskabelige Dygtighed; den ringeste Mangel i denne Henseende kan aldrig erstattes ved den Skole, Læreren har gennemgaaet. Ikke engang naar alle væsentlige Qualificationer ere tilstede i lige Grad, för vi tilraade nogen Höjskole

at foretrække sine egne Elever, med mindre Höjskolen tidligere har været i Besiddelse af en anerkjendt dygtig og særdeles fremragende Lærer; thi först da kan det ventes, at der i hans Skole vil være dannet Mænd, som i fortrinlig Grad have tilegnet sig dette Blik paa det Væsentlige og Nødvendige. Denne Anskuelse, som vi her bekæmpe, indeholder desuden en farlig Rod til Kastevæsen. Man behöver blot igjennem nogle Generationer at lade en videnskabelig Undervisning blive i Hænderne paa en vis Stand, især hvis dennes övrige Færd er overvejende praktisk, for at faa den behandlet med en Ensidighed, der efterhaanden gaar over til Aandlöshed og Mechanisme. Man opnaaer, hvad der her tillands ikke er uden Exempel, at der til Indtrædelse i en vis Livsstilling meddeles Kundskaber i et vist Fag, hvis Forhold til det samme Fags videnskabelige Behandling er saa besynderligt, at de ikkun med stor Besværlighed kunne modtage den Tillempning, som er nödvendig for vedkommende Elevs Overgang til anden Virksomhed. Man kan saaledes vel opnaa at rejse en Skillevæg imellem en enkelt Stand og alle andre, men uden Hensyn til det Hensigtsmæssige deri, betvivle vi höjlig, at den saaledes isolerede Stand vil have Ære eller Fordel deraf.

Efterat have antydet Mangler ved denne Gren af vort Undervisningsvæsen, maa vi dog erkjende, at der i den senere Tid gjøres uomtvistelige Fremskridt. Et saa vigtigt og omfattende Studium kunde naturligvis heller ikke indføres i Landet uden at bære betydelige Frugter. Men endnu antage vi kun Begyndelsen for gjort; den store Betydning, der tilkommer den matematiske og naturvidenskabelige Dannelse, er endnu langt fra at have gjennemtrængt den almindelige Bevidsthed.

### III. Det frie Samfundsliv.

Naar Undervisningen i nogen Tid har virket for Udbredelsen af en vis Dannelse, vil den Hurtighed, hvormed Udbredelsen voer, og den Virksomhed, hvortil Dannelsen kaldes, afgive et godt Kjendetegn paa dens Vaerdi. Naturvidenskaberne og Mathematikken have hurtigt og med Held bekampet Hindringerne for deres Udbredelse hos os og den Dannelse, for hvilken de ere Grundlaget, har vaeret saa søgt, at endog Skinnet deraf er bleven taget i Brug. Vi mindes vist alle, hvor højt Befordring paa Embedsbanen har vaeret skattet hos os; Forestillingen om Embedsstandens sikke Udkomme og heldige ydre Stilling passer saa godt i Nationens ringe Foretagelsesaaend, at Indførelsen af en ny Undervisning nødvendig maatte fremkalde Spørgsmaalet om, hvad man derved kunde „blive“ hvilket var ensbetydende med dette: til hvilke Embeder dette Studium kunde føre. Men med Undtagelse af den militære Højskoles Elever have alle de, der have fuldendt et naturvidenskabeligt og matematisk Studium, kun haft højst farvelige Udsigter til Embedsbefordring. Desuagtet har den polytechniske Læreanstalt haft stadig Tilgang af Elever. Mange staa rigtignok i den Formening, at Adgangen til visse Næringsbrug staaer de polytechniske Candidater aaben; men i den Henseende har det vaeret Regeringen paasagt, at den ikke har givet hvad den har stillet i Udsigt. Vi skulle ikke indlade os paa en Undersøgelse deraf, men blot bemærke, at de polytechniske Candidaters Overgang til de næringsdrivende Borgeres Klasse er endnu sjeldnere og forbunden med større Vanskelighed end deres Udnævnelser til Embedsmænd. Aarsagen dertil ligger dels i, at Læreanstalten mere er beregnet paa saadan Undervisning, som passer for egentlige Embedsmænd, end paa den praktiske Vejledning, hvoraf mindre Industriadrivende skulde drage Nytte, dels i Regeringens naturlige Trang til visse Arter Embedsmænd, hvis Uddannelse forhen enten slet ikke skete eller skete ad mindre passende Veje. Hidtil have imidlertid de fleste af dem, der virkelig have til-



egnet sig en grundig naturvidenskabelig og teknisk Dannelse, fundet en Plads for deres Virken. Kun naar Aerkjendelsen af denne Dannelses Betydning udbredes i stedse videre Kred og til samme Tid Adskillelsen imellem den sande Dannelse og dens Skin opfattes skarpere, kan et saa heldigt Forhold vedblive. Men hvis vi ikke indrømme Teknikken sin fulde Ret til Medvirkning i alle offentlige og private Forhold af teknisk Natur, kunne vi snart imødesee det Tidspunkt, da enten dette Studium vil forfalde eller en Mængde Kraft gaac til Spilde. En Aerkjendelse af det matematiske og naturvidenskabelige Studiums Indflydelse paa Haandværk, Fabrik og Agerbrug vil fremkalde stærkere Søgning efter Folk, som virkelig besidde Kundskaber i denne Retning. Vi kunne imidlertid ikke nægte, at flere uheldige Bestræbelser i denne Henseende ere gjorte af saadanne, som under Teknikkens ringe Udvikling i Danmark kunde gjælde langt over deres virkelige Værdi. Men slige Misgreb bør kun fremkalde Forsigtighed med Hensyn til Personer og ikke Miskjendelse af den hele Kundskabs Betydning; enhver Sag og de Sagkyndige kunne kun vinde, naar de Overfladiske og Storpralende skydes til Side. Det vilde være vanskeligt ret fatteligt og i sin fulde Almindelighed at fremstille, hvorledes Enhver kan række Haanden til at fremme Udviklingen af vore tekniske Forhold; enkelte Exempler ville antyde, hvad der kan udrettes i nogle Retninger, og kunne vejlede i andre.

I Bygningsfaget vilde aabenbart Folkets Fordringer kunne udøve en gavnlig Indflydelse. For nogle Aar siden vidste Ingen rettere end at Bygningen af et Hus til Beboelse, til Næringsbrug, til Oplagssted o. s. v. var en saa simpel Ting, at enhver Murmester eller Tømmermester, som havde gjort sit haandværksmæssige Prøvestykke, maatte kunne tilfredsstille alle billige Fordringer i denne Henseende. I de senere Aar har imidlertid den Erkjendelse udbredt sig noget, at kunstnerisk uddannede Architekter kunne bygge ikke alene med langt større Smag, men ogsaa hensigtsmæssigere

for den huslige Bekvemmelighed. Rigtignok viser man ikke overmaade stor Tilbøjelighed til at anvende selv en ubetydelig Udgift paa at erholde smukke og hensigtsmæssige Udkast fra en Architect uden til større Anlæg; dog er allerede Erkjendelsen af Architecturens Betydning et Fremskridt. Men selv om den nu udviklede Erkjendelse kunde have mere omfattende praktiske Følger, havde Folket ikke gjort alt, hvad det kunde og burde; thi ikke blot Haandværk og Kunst, men ogsaa tekniske Videnskaber ere stemmeberettigede ved Bygningsarbejder. Kalkens rigtige Behandling, Mur- og Tømmerværkets rette Styrke, Skorstenenes og Ildstedernes hensigtsmæssige Anlæg o. s. v. ere alle Resultater af videnskabelige Undersøgelser, som kun fattes ved Hjælp af matematiske og naturvidenskabelige Kundskaber\*). Vi gjøre derfor Fordring paa Indsigt i Teknikken hos enhver Architect og deltes denne Fordring af Alle, skulde den snart bære Frugter.

I mangen Fabrikdrift kunde unge Mennesker med god naturvidenskabelig og teknisk Dannelse gjøre stor Nytte, naar man vilde modtage og anvende deres Tjeneste med Velvillie. Dette sker ikke altid; som oftest indvendes, at saadanne Mennesker mangle praktisk Dygtighed, som Begynderen naturligvis først kan erhverve ved praktisk Virksomhed. I en Skole kan overhovedet kun gives theoretisk Uddannelse det er Livet forbeholdt at danne Praktikerne; ingen uddannes til det større Arbejde, uden ved Övelse i det mindre. Det er vel muligt, at enkelte theoretisk uddannede Begyndere nære for store Meninger om egen Dygtighed; men dem er det naturligvis ikke vor Agt at forsvare. Vi tale kun imod, at teknisk dannede Mænd, der søge Beskæftigelse i en under-

\*) Et glimrende Exempel paa Sandheden heraf med Hensyn til Kalk, Cement o. s. v. vil man kunne gjøre sig fortrolig med ved at efterlæse Aragos Indberetning til Deputeretkammere angaaende Forslaget til en livsvarig aarlig Pension for Ingeniören Vicat. Den findes i „annuaire pour l'an 1846“ og er oversat i Industriforeningens Qvartalsberetninger 9 Aargangs 3 Hefte (1849.).

ordnet praktisk Stilling, af deres Arbejdsherrer anvendes til Noget, der er fremmed for deres egentlige Formaal, som til Undervisning af Börn, til Afskrivning o. s. v., medens de holdes fjernt fra den Virksomhed, de egentlig søge.

Den offentlige Stemme vil fremdeles kunne erklære sig til Fordel for virkelig sagkyndige Teknikere ved Valget af Communalbestyrelser. Under enhver Commune forefalde mangfoldige Spørgsmaal om Anlæg af Havne, Kanaler, Veje, Broer, Inddæmninger, Brolægning, Vandvæsen, Opførelse og Vedligeholdelse af Bygninger o. s. v.; ved Forhandlinger af alle saadanne Sager ere tekniske Kundskaber af megen Nytte. I Kjöbenhavns Commune ville disse Spørgsmaal endnu foröges ved særegne Forhold, som Justervæsen, Fabrikdrift ved Fattigvæsenet og Straffeanstalter o. s. v. Staten og Communerne besidde Bygninger fra de Tider, da Kongerne paa en let Maade kunde forevige sig ved Opførelsen af Værker, der i Almindelighed kun yde den indirecte Nytte, at virke opmuntrende paa Sindet ved deres Skjönhed og Storhed. Den nulevende Slægt er det blevet til Del at vedligeholde dem, men at gjøre dette paa en værdig og hensigtsvarende Maade hörer sandelig ikke til Bygningskunstens letteste Opgaver. Flere Reparationer ved Kjöbenhavns offentlige Bygninger vidne om, at Opgaven ikke altid er löst paa bedste Maade, enten Lösningen betragtes fra Skjönhedens, Varighedens eller Sparsommelighedens Standpunkt. Det vil saaledes af almindelige og særegne Grunde fremgaa klart, at det under den forestaaende Udvikling af vore communale Forhold bliver af Vigtighed, at Vælgerne se sig om efter Mænd, som i disse Retninger ere sagkyndige, naturligvis uden Til sidesættelse af andre Hensyn. Communalbestyrelsens Medlemmer ville desuden endnu faa Indflydelse paa en anden Maade, idet de udnævne visse tekniske Embedsmænd. Vi miskjende ingenlunde de Vanskeligheder det for Folk i Almindelighed vil have at bedømme Dygtighed i saadanne Retninger, men ved at tage tilbörligt Hensyn til offentligt aflagte Pröver, til

tidligere Færd og Sagkyndiges Domme ville nogenlunde sikre Slutninger kunne gjøres. Det ligger i vore Forholds øjeblikkelige Natur, at der gives mange tekniske Dilettanter, som ofte kunne besidde en virkelig Dygtighed og som fortjene at tages i Betragtning. Men det Udtryk, som mange beskedne Dilettanter bruge om sig selv, at de fúske paa en vis Virksomhed, minder om, hvor nær Dilettantismen og Fuskeriet ere beslægtede. Man vil ved Valget af Dilettanter ikke undgaa Fuskerne uden stor Forsigtighed og stadig Opmærksomhed paa, hvorvidt de ere i Overenstemmelse med anerkjendt Dygtige. I Kjöbstæderne og paa Landet vil Antallet af virkelig Sagkyndige, ja selv af dygtige Dilettanter være endnu mindre end i Kjöbenhavn. Saadanne Communer som ikke besidde Teknikere i deres Midte kunne hjælpe sig ved at holde en sagkyndig Correspondent eller ved at lokke gode Kræfter til sig. Der kunde let tænkes en saadan Udvikling af disse Forhold, at private Civilingeniører paa denne Maade kunde have godt Erhverv, i det mindste ved Siden af andre Beskæftigelser, som Landmaaling, Möllebyggeri o. s. v. Saaledes viser det sig ved nøjere Betragtning stedse tydeligere, hvor meget det staaer i Folkets Magt at virke ogsaa for denne gode Sag.

#### IV. Regeringen.

Uagtet vi paa et andet Sted\*) have fuldstændigt udtalt os om den Maade, hvorpaa Regeringen bör sætte Teknikken i sit rette Forhold til hele Statsstyrelsen, maa vi dog her yderligere udvikle Sagens almindelige Side, den som mindst kan omtvistes og derfor bedst fattes af Alle. Da vi ikke udvortes fra söge nogen Begrundelse for vor Sag, der bedst forsvares ved sin egen Beskaffenhed, skulle vi ikke nærmere opholde os ved de Fordringer til en sagkyndig Bestyrelse

\*) Statsstyrelsen, betragtet fra teknisk Standpunkt.

af Handel, Industri og offentlige Arbejder, hvortil Grundlovens Bestemmelse om Ministeransvarligheden giver Ret. Alene Hensynet til Nationens eget Velbefindende og Landets Stilling til andre Lande giver Fordringen til en saadan sagkyndig Afdeling af Indenrigsministeriet tilstrækkelig Hjemmel. Vi kunne ogsaa gjentagende beraabe os paa de Landes Forfatning, der i denne Henseende have bragt det videst.

Hvor Manglen paa Sagkundskab er forbunden med nogen Dristighed, kunne Regeringsforetagender i denne Retning faa det sørgeligste Udfald. Man kan ikke vente sig gode Udkast til Bestemmelser om Handel, Haandværk eller Fabrik af dem, der ikke kjende, men derfor overse de statsökonomiske Grundsætninger for vedkommende Næringsdrifts Udvikling, af dem, som mangle det rette Overblik over indgribende og ofte sammensatte statistiske Kjendsgjæringer eller ikke opfatte disse Sagers tekniske Side. Man kan ikke vente sig en rigtig Bedømmelse af indkomne Forslag til offentlige Arbejders Udførelse, eller et godt Valg iblandt flere Projecter til saadanne Arbejder eller iblandt flere Ingeniører og Haandværkere til Udførelsen, naar det skorter paa Kundskab enten til Materialernes Natur eller til den Udvikling vedkommende Arbejdsart har naaet, eller til andre særegne tekniske Forholds Indflydelse paa et foreliggende Arbejde. Sandsynligheden for Fejl i Udkast og Anlæg voxer med den Dristighed og Selvtillid, hvormed saadanne Foretagender ledes. Vi kunne sammenligne Statsstyrelsen i dette Forhold med en Physikeres Forsøg eller en Astronomes Jagttagelser. Besidder Physikeren og Astronomen gode Instrumenter og er han begavet med et skarpt Blik, en fin Haand, Tankens Klarhed og Skarp-sindighed, saa kan han forbyse Verden ved Frugterne af sin Möje; mangler han noget af alt dette, vil Forsøg og Jagttagelse neppe gavne ham selv. Saaledes gaaer det ved den rene Videnskabs Virken; forbindes nu den videnskabelige Forskens Resultater med de uberegnelige praktiske Vanskeligheder vil

man uden Kundskab og Erfaring ikke alene virke uden Gavn for sig selv, men til Skade for det Land, der er uheldigt nok til at være betroet slig Forsorg. Ved hver Betænkning som Ministeriet indhenter over et Udkast til en Lov eller et Arbejde, hober Fejl paa Fejl, ligesom Fejl i Instrumenter, Fejl i Iagttagelsen, Fejl i Tanken samlede tilvejebringe en colossal Bommert i en videnskabelig Undersøgelse.

Antage vi dernæst Manglen paa Sagkundskab at være bevidst, hvad vel hyppigst er Tilfældet, indtræder en vis Ængstelighed for al Handlen og mangfoldige vigtige Spørgsmaal kunne aarevis kastes som en Boldt imellem en Masse forskjelligartede Avtoriteter, der alle mangle Mod til at bære Ansvar for en afgjørende Beslutning, fordi alle staa i samme løse Forhold til Sagen, nemlig Ubekjendtskabets og Ængstelighedens. Tilsidst maa da den, som uheldigvis er Minister i det Öjeblik Sagen har tilendebragt sin langsomme Vandring, fatte en Beslutning over et Spørgsmaal, som maaske ikke henhörer til dem, hvortil hans Studium og Stilling har givet ham særligt Kjendskab. Han vil da föle Trykket af sit Ansvar, maaske raadspørge nye Avtoriteter, som villig erklære sig, men heller intet kunne afgjøre, maaske lægge Sagen hen til bedre Tider. Med den Ordning, som vi i det anförte Skrift have foreslaaet, vil Departementschefen for Handel og Industri og Directören for de offentlige Arbejder endelig kunne forestille Ministeren Alt, hvad der taler for og imod enhver Sag i den videnskabeligt dannede Sagkyndiges Öjne, og kunne indstille det bedste Forslag til Afgjørelse. Ministeren vil i sin Tillid til sine Underordnedes Sagkundskab finde Kraft til at bære Ansvar. Indflydelsen af et Ministerskifte vil blive næsten umærkelig, da Handel, Industri og offentlige Arbejder i Reglen ville ligge udenfor de politiske Spørgsmaal, der hidføre den ministerielle Krisis.

Den Sagkundskab, som vi her kræve indsat i sine naturlige Rettigheder, er netop Frugten af det Studium, der bygges paa et naturvidenskabeligt og mathematisk Grundlag.

Juristerne have hidtil været eneberettigede til de fleste Embeder, som udkræve en grundig videnskabelig Dannelse, men Statsstyrelsens tekniske Del er kun vel tjent med Teknikere og Statsökonomer. I det oftere nævnte lille Skrift have vi erindret om, at Juristens hele Studium fører ham til Betragtning af den moralske og retslige Side af Livet, medens de materielle Spørgsmaal kun blive ham fortrolige, for saa vidt de staa i Forbindelse med de almindelige Retsbegreber og særegne Lovsbestemmelser. Ingen kjender som Juristen de blot udvortes Betingelser for hvert Næringsbrug, men de indre, de statsökonomiske Grundsætninger for dets rette Ordning, ere ham aldeles ubekjendte. Det er ikke i Lovbogen eller i de juridiske Forfatteres Skrifter, at man henter Oplysning om de Betingelser for en vis Fabriksdrift, der enten ere tilstede eller ville lade sig fremkalde; Juristen ved derfor ikke ret Besked om Landets raa Producter, om deres Betydning for Fabrikerne, om de fordelagtigste Midler til deres Forædling, om Fabrikationsgjenstandenes Stilling til den hele Handel o. s. v. Fabrikerne hele indre Drift, de dertil fornødne Maskiner og Værktøj, maa være Juristen ligesaa fremmede, som de tekniske Videnskaber, der føre til grundig Kundskab derom. Med al mulig juridisk Dannelse vil det ikke altid være muligt at afgjøre, om Toldtariffen trænger til Forandring eller om Forandringen skal ske i den ene Retning eller i den aldeles modsatte. Juristen studerer ikke de industrielle og commercielle Forhold i sit eget eller i fremmede Lande, han mangler endog de videnskabelige Forudsætninger til dette Studium, end mere vil han derfor mangle Evne til i denne Henseende at bedømme Landets Stilling til andre Lande og til at lempe Forholdene efter forandrede Omstændigheder. Juristen kjender endelig aldeles intet til Bygningsvæsen, Havneanlæg, Vejbygning, Jernbaner o. s. v.; de Spørgsmaal, der om disse Sager kunne forekomme, ville ofte berøre tekniske Forhold, der for første Gang komme ham for Öre i det

Öjeblik, hvor han skal have en Mening og fatte en Beslutning. Han vil da maaske Indrømme sin Ukyndighed, men dog hævde sin Ret til at styre disse Sager og naar det kommer höjt böde paa Manglerne ved en sagkyndig Medhjælper, som naturligvis maa nöjes med en underordnet og uansvarlig Stilling. Man maa dog ikke ganske forglemme, at Verden har skabt en Videnskab, hvor der för blot var et Haandværk, at denne Videnskab er kommen til Roret i Lande, der have fölt sig vel derved og som ikke alene have brudt Banen for os, men vedblive at Jevne den for vore Födder. Lader os derfor indsætte den mathematiske og naturvidenskabelige Dannelse i sine Rettigheder og vi skulle se færre offentlige Bygninger mishandlede eller sammenstyrtede, vi skulle faa bedre Veje, smukkere Broer, bekvemmere Havne, naar andre Kundskaber raade over Pengekræfternes Anvendelse.

---

### Slutning.

Vi have udtalt vore Tanker og befriet vort Sind fra dets Byrde. Vi kunde ikke undgaa mange Udtalelser af hvad der var erkjendt af næsten Alle; men vi regne ogsaa paa en Indrømmelse af det Vanskelige i at behandle en Sag, der i saa höj Grad har Sandhed og Retfærdighed til Talsmand, uden at beröre længst bekjendte Grundsætninger. Det er netop til disse vi skulde stötte os; vilde vi af overdreven Ængstelighed have undgaaet dem, maatte vor Fremstilling være bleven usammenhængende for Alle, uforstaaelig for Mange. Vi attraa derfor kun at have bragt til Klarhed, hvad der var Hovedpunktet i vor Fremstilling og det kunne vi sammenfatte i fölgende:



Den mathematisk-naturvidenskabelige Dan-  
 nelse, som er uundværlig for ethvert Land,  
 næres og udvikles i Danmark, til samme Tid som  
 den factisk tilsidesættes eller overses. Man  
 gjør Forsög paa at undvære det Uundværlige.



212

*[The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be bleed-through from the reverse side of the page. It contains several lines of text, some of which are partially recognizable, such as 'Den mathematisk-naturvidenskabelige Dan- nelse, som er uundværlig for ethvert Land, næres og udvikles i Danmark, til samme Tid som den factisk tilsidesættes eller overses. Man gjør Forsög paa at undvære det Uundværlige.' and 'Den mathematisk-naturvidenskabelige Dan- nelse, som er uundværlig for ethvert Land, næres og udvikles i Danmark, til samme Tid som den factisk tilsidesættes eller overses. Man gjør Forsög paa at undvære det Uundværlige.']*



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

